

KIRKE MAGASINET

OKTOBER 2023

VESTERMARKSKIRKENS MENIGHEDSBLAD

VESTERMARKSKIRKEN

Nymarksvej 3. 7200 Grindsted
info@vestermarkskirken.dk
vestermarkskirken.dk
facebook.dk/vestermarkskirken
instagram.com/vestermarkskirken

Bank: Vestjysk Bank
Konto nr. 8210 0740002341
Mobilepay 41220



KONTAKTPERSONER

Præst Charley Stephansen
Tlf. 2588 3386.
charley@vestermarkskirken.dk

Børne og familiemedarbejder Mette Sloth
Tlf. 2089 0655
mette@vestermarkskirken.dk

Administrativ koordinator Peter Bergholt
Tlf. 4098 3678
peter@vestermarkskirken.dk

Café Nymark
Tlf. 2896 1140
cafe@vestermarkskirken.dk

Formand Henrik Dam
Tlf. 2062 8158
henrikdam@vestermarkskirken.dk

Regnskabsfører Kirsten Dam
regnskab@vestermarkskirken.dk

Omsorgsarbejdet Johannes Johansen
Tlf. 6160 7369
omsorg@vestermarkskirken.dk

Bønnekæde Tove Andersen
Tlf 5313 0535.
tovejulandersen@gmail.com

Formand for Børne & Ungdomsarbejdet
Lone Kristensen
Tlf. 2237 7696
kristensenlonekristensen@gmail.com

Gospel by Choise Lene Terkelsen
Tlf 2982 8487.
dklenter@lego.com

ReFo (serniorgruppe) Børge Jørgensen
Tlf. 5381 3161
bvj197@gmail.com

Søndagsbrev og nyhedsmail
Mona Bergholt
Tlf. 2073 5063
nyhed@vestermarkskirken.dk

Vestermarkskirkens er en åben kirke, der byder alle velkomne. Vi er en selvstændig kirke, der selv er ansvarlig for indhold, stil, økonomi, ansættelser m.v.



Vestermarkskirken vil gerne kendes på værdierne imødekommenhed, engagement, en levende tro, bibelsk forankring og at være sammen på vej. Vestermarkskirken har samme trosbekendelse som folkekirken og samarbejder med de øvrige kirker i Grindsted og omegn. Vi har som kirke et arbejdsfællesskab med en række andre kirker i Danmark, Evangelisk Frikirke Danmark. Læs mere på evangeliskfrikirke.dk.



På verdensplan er kirken repræsenteret i mange lande og har et aktivt internationalt missions- og nødhjælpsarbejde. Vestermarkskirken ledes af et menighedsråd på syv personer. Større beslutninger træffes på menighedsmøder, der afholdes 4 - 6 gange i løbet af året



LÆS I DETTE NUMMER:

05

Skønt vejr i
Mozambique

08

Livsdrøp: Gud er og vil
være med os

10

Fællesgudstjeneste i
Billund

11

Bed for din by

14

Missionsdrøp fra
Thailand

Kirkemagasinet udkommer 4 gange om året i starten af månederne januar, april, juli og oktober.

Deadline for indlæg til Kirkemagasinet er d. 1. i måneden før udgivelse (1. december, 1. marts, 1. juni og 1. september).

Redaktionsgruppen modtager meget gerne konstruktive idéer og forslag til indhold, teamer og udformning samt indlæg, der ønskes trykt i Kirkemagasinet.

Redaktionen bag Kirkemagasinet er:

- Maria Frandsen
mekf82@gmail.com
- Peter Bergholt
peter@vestermarkskirken.dk
- Marien van Beest
marien@vestermarkskirken.dk
- Charley Stephansen
charley@vestermarkskirken.dk

HVAD GØR JEG FOR AT GUD FYLDER MINDRE I MIN HVERDAG



Charley Stephansen
Præst

Igennem hele 2023 har Vestermarkskirken haft årstemaet Gud i hverdagen. Det var tiltænkt som en anledning til at Gud bliver mere integreret i vores hverdag i alle af livets aspekter.

Vi har foretaget mange gode tiltag og fortalt meget om hvad vi kan gøre og fokusere på så flere kan opleve det livgivende fællesskab som Gud tilbyder alle gennem Jesus Kristus.

Tro det eller ej, du har mere til fælles med historien om Samson i bibelen, end du er klar over. Du har måske ikke svulmende biceps, men du er kun få valg væk fra at Gud fylder mindre i din hverdag. De valg som Samson tog, fik ham til at spilde sit potentiale. At forstå nogle af Samsons fristelser kan hjælpe dig med at styrke dit forhold til Gud i hverdagen.

Samson fulgte sine følelser og gjorde ofte, hvad han fandt behageligt. Usunde forhold til kvinder var selvfølgelig hans største svaghed. Din selvforkælelse behøver ikke at ligne

Samson levede meget også en stor del af sit liv i en tilstand af skuffelse og vrede. Han blev bitter. Vrede skader ofte dig altid mere end den anden person. Det var sandt for Samson, og det er måske også sandt for dig. Hvad er løsningen? Vi er nødt til at kontrollere vores måde at reagere på.

Bibelen siger, at når vi lærer at kontrollere vores reaktioner, er vi stærkere end en by omgivet af mure. Hvis vi ikke kontrollerer vores reaktioner, er vi lige så forsvarsløse som en by uden mure. (Ordsprogene 25:28)
Er der et område eller et forhold i dit liv, hvor du har ladet bitterhed få plads?

Samsons forbløffende styrke var en gave fra Gud på grund af en forpligtelse, han gav til Gud. Han forpligtede sig til at være hellig for Gud. Som et symbol på det engagement kunne han ikke drikke alkohol, han spiste en særlig diæt, og han klippede ikke sit hår. Men Samson flirtede med synd (i hans tilfælde lod han en kvinde klippe hans hår), og det kostede ham alt. Vi flirter med synd, når vi lukker Gud ude i hverdagen. Hvad er løsningen? Vi skal udvikle gode vaner i hverdagen.

Åndelig styrke er ikke noget man får tilfældigt. Det er resultatet af valg, vi træffer.

Samsons. Det kan være et hvilket som helst område af livet, hvor det kniber med disciplinen. Det kan være din økonomi, din tid, underholdning og så videre. Bare fordi vi vil have noget, betyder det ikke, at vi skal have det.

Disse to valg – at tilbringe tid med Gud dagligt og mødes regelmæssigt med andre troende – vil hjælpe med at bevare din åndelige styrke, så Gud ikke fylder mindre i din hverdag.



NÅR GUD MØDER MÆND



Lelf Jensen

I mange år følte jeg mig tit forkert som mand. Jeg følte mig næsten lidt forkert som menneske, men det er nok også noget, jeg har lidt for nemt ved at gøre.

Jeg lyttede til tidens drøftelser om køn og kønsroller. Jeg lyttede til tidens snak om, hvordan en mand skulle være. Jeg lyttede og læste og grublede og blev mere og mere forvirret. Jeg tænkte tit, at det kunne være rart med en snak med Gud, om hvad hans grundtanker havde været med mand og kvinde. Selv inden for kirkens rammer syntes jeg, at høre mange forskellige røster.

Jeg læste og tænkte og snakkede med andre mænd og tænkte igen og læste igen. Hvor var det befriende der igennem, at se hvordan Gud faktisk havde tænkt noget om mig som mand, inden jeg havde tænkt nogle tanker. Inden jeg havde skabt mine drømme. Inden jeg havde valgt hvordan jeg skulle være som mand. Jeg fandt ud af, at jeg ikke var den eneste der tvivlede på om jeg var "mand" nok. Jeg fandt ud af at jeg ikke var den eneste som var i tvivl om at jeg slog til som mand.

Det faldt på plads, da jeg blev mindet om, at da Gud havde skabt manden, så så han, at det var ikke godt at mennesket kun bestod af en, så han delte mennesket i mand og kvinde. Han lagde det maskuline i manden og det feminine i kvinden og sagde at de skulle finde sammen og blive et kød, fordi de matchede hinanden på alle punkter. Noget af det stærkeste i denne proces, var nok alle samtalerne med andre mænd. Helt fantastisk at opleve fuld åbenhed mellem mænd.

Dette er noget af drivkraften der får os til at arrangere en mandekonference i vestermarkskirken. At flere mænd må få lov at finde ind i Guds sandhed om dem selv både som mand og ægtemand. Mænd skal få lov til at møde mænd og sammen møde sandheden fra Gud.

Fra dreng til mand - fra mand til ægtemand

Mandekonference

27.-28. okt.

Vestermarkskirken
Grindsted

Undervisere fra
Danmark og Norge

Lovsangsfest med
Bjørn Aslaksen (N)

Ordentlig god mad
i godt selskab

Følg med på
Facebook.dk/
netværk for mænd



SKØNT VEJR I MOZAMBIQUE

Vi er kommet rigtig godt til Mozambique, og vi nyder virkelig det skønne vejr. Solen skinner det meste af tiden, og temperaturen er noget højere end den er i Danmark.

Vi er kommet rigtig godt på plads, er virkelig blevet taget godt imod. Både elever, lærere og folk rundt i byen synes det er fedt, at vi er her.

Vi har hjulpet med at male en smule, haft noget undervisning, derudover hjælper vi også til med flere af de praktiske opgaver. Vi spiller en del spil med eleverne, og det synes de er ret fedt, vi nyder det også begge to. Relationen til eleverne kom naturligt, og den bliver styrket, jo mere tid vi bruger sammen med dem.

Vi nyder virkelig at lære os selv, hinanden og gud bedre at kende, derudover synes vi det er fedt at få lov til at opleve en anden kultur og blive en del af den. Vi lærer noget nyt hver dag, og det er vi virkelig glade for. Vi er taknemmelige for



kommer til at få. Vi er overbeviste om, at gud har en plan for vores ophold hernede. Det kan nogle gange være svært at se, men vi glæder os over at være til velsignelse for andre.

Vi vil gerne sige tak for alle de tanker og forbøn vi for hjemmefra, det har en stor betydning.

muligheden for at komme herned. At vi to skøre hoveder fra Danmark, kan tage til et helt fremmed land, og være til velsignelse for skolen og eleverne ved bare være os, men også gennem det vi gør.

Det går virkelig godt, og tiden flyver hurtigt afsted. Den første tredjedel af vores tur er gået, og vi er rigtig taknemmelige for, hvor godt det hele går. Vi har fået mange gode oplevelser, og ser frem til de mange flere vi



KONCERTER I VESTERMARKSKIRKEN

De kommende måneder byder på intet mindre en to musikalske oplevelser i Vestermarkskirken.

Igen i år åbner vi dørene til **Spil Dansk aften** mandag d. 30. oktober hvor vi i år får besøg af Sascha Dupont.

Sascha er en dansk musiker, sanger og sangskriver. Hun fik sit helt store gennembrud i DR-programmet "Hit med sangen".

For tiden spiller hun stadig en masse forskellige jobs, men hun har også fast arbejde som musikleærer.

Sascha besidder et unikt talent for at spille klaver som hun allerede begyndte i en alder af tre år.

Sammen med hendes sprudlende humør og festlig stil kan vi love at det ikke bliver en kedelig aften.

Torsdag d. 7. december har vi årets julekoncert, hvor taget med garanti vil løfte sig når det rytmiske kor "Go Vocal" folder sig ud. Koret er hjemmehørende under Billund Kulturskole og er under ledelse af Anne-Kathrine Højgaard Johansen. De akkompagneres af Karina Holgersen på klaver og Mads Lunde på trompet.

Der er lagt på til en aften, hvor julestemningen med garanti vil brede sig.



Vestermarkskirken
- sammen på vej

ÅRETS Julekoncert

7. december kl. 19.30



Go Vocal

Rytmisk kor ved Billund Kulturskole
under ledelse af Anne-Kathrine Højgaard Johansen



Entré 120 kr.

Inkl. traktament i pausen

Akkompagneres af
Mads Lunde på
trompet og Karina
Holgersen på klaver

Billetsalg i Vestermarkskirken onsdage 9.30-11.30
eller på billetfix.dk

Vestermarkskirken | Nymarksvej 3, Grindsted | vestermarkskirken.dk

Vestermarkskirken
- sammen på vej

Sascha Dupont

Mandag

30. oktober

kl. 19.30

Entré 120 kr.

Inkl. kaffe og kage

spi/
dansk



ÅRETS KONFIRMAND HOLD



Mette Sloth

Det fantastiske hold i år, består af 4 skønne teenagere, Lea Bergholt, Markus Elmer, Anna Augustinus og Benjamin Dam. 4 skønne teenagere som mødes hver torsdag – frem til den 7. april 2024.

Vi vil i fællesskab dykke ned i forskellige emner som blandt andet, Hvem er Gud? Markus evangeliet? Hvad er Tro? Tilgivelse.

Da vi første gang mødtes, spurgte vi om hvad de forventede/glæde sig til. En af teenagerne sagde "Jeg ønsker at vokse i min tro på Gud, før sommerferien glædede jeg mig rigtig meget til festen, men festen er jo kun en dag".



Overskriften / rammen omkring holdet i år, bliver at GRO – vi har i fællesskab sat lidt flere ord på at GRO

G – Gå med Gud / Gud i hverdagen

R – Ro i mig selv / rå hygge

O – Overgive / ord / omsorg/ opbyggende fællesskab

Det er en fornøjelse at for lov til at være med til at skabe en ramme for årets konfirmander, som må være fuld af rå hygge og et opbyggende fællesskab, hvor de hver især må for lov til at finde mere ud af "Hvem er Jeg" og opleve at de bliver udfordret og styrket i deres tro på Gud og Jesus.

Frederik Dam

SJÓMAQ DANMARK - FÆRØERNE OG GRØNLAND 2023

Jeg skal til Grønland i efterårsferien. Vi er 12 personer, som skal af sted sammen.

Grunden til at jeg skal til Grønland er, at jeg var til en lovsangsaften, hvor jeg følte, at Gud sagde til mig: "Frederik du er kaldet til" og efter lidt tid sagde Gud: "Grønland" så derfor vil jeg gerne til Grønland.

Det vi skal lave på Grønland er at være sammen med kirken der og være sammen med deres unge og vi skal besøge en skole og fortælle, hvordan det er at bo i Danmark.

Vi håber også, at vi kan komme hjem og besøge nogen fra kirken.



GUD ER OG VIL VÆRE MED OS!



Denne gang måtte jeg køre helt til Hestkærbovej ved Ansager for at lave denne udgaves Livsdrøp. Her bor Henny og Jasper van der Spek. De flyttede fra Holland i 2017, og så har de lige fejret sølvbryllup.



Jasper arbejder til daglig som lastbilchauffør og er i Vestermarkskirken en del af menighedsrådet. Henny arbejder som hjemmehjælper og det er hende jeg denne gang vil snakke lidt med.

Hvilken sorg eller hvilket tab i dit liv vil du nævne her?

En stor sorg i mit liv er at vi endnu er barnløse. Vi har været igennem en lang periode med fertilitetsbehandlinger, men det lykkedes desværre ikke. Efter følgende har jeg kæmpet meget med mig selv, jeg følte ikke at jeg duede til noget, og det var svært for mig at komme oven på igen. Heldigvis har Gud velsignet mig med en fantastisk tålmodig mand og med blandt andet hans hjælp gik det langsomt fremad igen. Selvom at der stadig er perioder hvor det er hårdt, kan jeg mere og mere se at Gud har en plan med os, og at alt det vi har været igennem har været betydningsfuldt, fortæller Henny.



Hvad er det vigtigste der er sket i dit liv de seneste år? Der er sket flere store ting de seneste år, men jeg tænker at det med at sende en ansøgning for godkendelse til adoption, er det største skridt vi tog. Der gik lang tid før jeg var klar til dette step i vores liv. Jasper har været klar i længere tid. Men nu ligger vores ansøgning ved familierets huset, og efter vi har haft en samtale, er vi nu nødt til at afvente om vi kan komme videre i proceduren, fortæller Henny.

Hvornår viste du mod og sprang ud på de 7000 favne? Det var nok i juni 2017. Efter afslutning af fertilitetsbehandling, tog vi på ferie til Norge, for at få ro i sindet, og give tingene en plads, siger Henny og fortsætter. Jaspers store ønske var altid at flytte til udlandet, helst til Norge, men jeg synes at det var alt for langt væk fra Holland. Men der sker bare intet hvis man bare snakker om det. Da vi tog til Norge, var motorvejen spærret og vi missede båden til Norge. Vi fandt en campingplads med Hollandske ejere, og vi fik en god snak med dem. De kendte en mand i Danmark som manglede en medhjælper. Han blev kontaktet, og vi ville besøge ham efter vi kom tilbage fra ferie i Norge. Da vi havde besøgt ham i Glejberg, og kørte tilbage til Holland blev vi mere og mere glade for ideen at flytte til Danmark. Vi stolede på at Gud ville være med os i den proces med at flytte, og at han åbnede døren for os. Seks uger senere var vi flyttet. Når jeg ser tilbage synes jeg at det var godt at det gik så hurtigt, så jeg ikke havde tid til

at fortryde det, siger Henny med et smil. Siden vores første flytning var det ikke altid nemt for mig og jeg havde nogle gange hjemve til Holland og familie, og efter vi havde boet i Sønderjylland og en periode i Tyskland, kom vi tilbage til Danmark, hvor vi efter et stykke tid købte det sted som vi føler os rigtig godt hjemme i - Hestkærbovej 10 i Ansager.

Hvor ser du dine forældre i dig selv?

Jeg må erkende at jeg ser mig selv i mine begge forældre, men mest min far. Det er især hans humor og kreativitet, Angående min mor så må jeg erkende at jeg nok snakker lige så meget som hende, det synes Jasper nok helt sikkert.

Beskriv en scene fra dit barndom.

Min største udfordring som barn var nok at jeg havde stor problemer med at have hjemve. Selvom vi tog på ferie med mine forældre og fire søskende, kunne jeg godt blive rigtig syg på grund af hjemve. Mine søskende må have hadet mig for det fordi det var så slemt at mine forældre afbrød ferien for min skyld, heldigvis kom jeg over det da jeg blev lidt ældre, siger Henny.

Efter en par kopper kaffe og en god snak var det tid til at køre igen. Hvis I møder Henny og Jasper i Vestermarkskirken har I nok at spørge dem efter. De vil også være glade for at vi beder for dem, når de skal igennem processen med adoption.

March mod Ensomhed

Gå med, når Patrick Cakirli går sin
March mod Ensomhed fra Grindsted.

Sted: Rådhuset i Grindsted

Tid: 12. oktober kl. 08:00

Der er kaffe/te og en bolle til de fremmødte inden afgang
- og mulighed for fællesspisning aftenen før.

Læs mere på: billund.dk/marchmodensomhed

Fællesspisning i Vestermarkskirken
onsdag d. 11. oktober kl. 17.00



FÆLLESGUDSTJENESTE MED BILLUND CHRISTIAN FELLOWSHIP

Torgunn og Leif skov har efterhånden været i gang i en årrække med at opbygge et nyt trosfællesskab i Billund som hedder Billund Christian Fellowship.



I Vestermarkskirken vil vi gerne støtte og opmuntre dem så meget som muligt og derfor har vi en gang om året en fællesgudstjeneste i Billund, hvor vi alle kommer og bakker op og hepper på projektet. I år bliver den gudstjeneste den 19. november i Billund idrætscenter.

Denne søndag får vi også besøg af Rehabiliteringscenteret Bethesda, som er bosiddende i Karstoft. Udover dem kommer der også et hold fra Teen

Challenge i Taastrup, som har et udadvendt arbejde for at komme misbrugere og prostituerede i møde med evangeliet og behandling.

Søren Kokkenborg som er leder af Betesda taler og Jesper Fuchs vil fortælle mange gode og barske historier om mennesker som har levet under kummerlige forhold, men fået et helt nyt liv gennem troen på Jesus.

UDDELING AF JULEKASSER



Målet har hele tiden været at uddele 100 julekasser til december og dermed gøre julen lidt bedre for de mange børn som vil være ramt af forældrenes økonomiske situation.

Det har været et utroligt spændene år indtil nu og vi er blevet positivt

Støtteforeningen WeCare som startede sidste år har til formål primært at samle penge ind til hårdt trængte familier som økonomiske udfordringer.

overrasket over den store økonomiske velvillighed både fra fonde, kommune og andre private donorer. I skrivende stund er de sidste planer ved at blive lagt til et velgørenhedsbankospil den 25. september. Både forretninger, firmaer og private har været meget generøse og bidraget med ca. 150 gevinster. Byrådsmedlemmer medvirker med opråbning af numre og gevinstuddeling.

Alle varerne til julekasserne købes af Kvikly, som også har givet os mulighed for at pakke kasserne på

deres lager. Vi har brug for hjælpere en dag i uge 49, både til at pakke, men også at køre kasserne hen til lageret hvor de skal være indtil uddelingen. Hver eftermiddag i uge 45 kan der søges om en julekasse ved at troppe op på frivilligcenteret på Nymarkskvej 10, hvor man bliver skrevet op.

Alle som får en julekasser bliver også inviteret til "Syng julen ind" arrangement i Vestermarkskirken søndag den 10. december, hvor efter uddelinger af julekasserne sker umiddelbart efter julearrangementet.



BED FOR DIN BY

Vi har gennem de sidste par år haft en del bønnevandringer, hvor vi har gået rundt i byen, mens vi har bedt for de steder, vi er gået forbi.

Henrik Dam

Der er mange måder at bede, men det at gå rundt og bede for vores by, det er virkelig spændende og stærkt. Det at kunne bede velsignelse for de erhvervsdrivende og beskyttelse over vores skoler er stærkt. Vi har haft mange stærke oplevelser, både da en fik tilskyndelsen at bede om at den gamle Netto bygning måtte blive solgt og 3 uger efter var den solgt.

En aften bad nogle for den gamle boghandel i Borgergade, om at den måtte blive solgt og blive renoveret. Den har virkelig været forfalden i mange år. Efter 2 måneder var den også blevet solgt og den er nu flot renoveret.

Vi er ikke i tvivl om at det gør en forskel at bede for dem, man bor tæt på og dem, som man er omgivet af. Gud hører bøn og Han arbejder.

Så bed for din by, dine naboer og dine arbejdskolleger.



W Vestermarkskirken
- sammen på vej

Bøn i Vestermarkskirken

Vær glade i håbet,
tålmodig i trængsel,
trofast i bøn.
(Rom. 12,2)

Alle er velkomne

November:	
fre d. 3.	Bøn og lovsangsaften kl. 19.00-20.30
tirs d. 14.	Bøn med menighedsrådet kl. 19.00-20.00
December:	
fre d. 1.	Bøn og lovsangsaften kl. 19.00-20.30
tirs d. 12.	Bøn med menighedsrådet kl. 19.00-20.00

VI TROR PÅ HIMLENS OG JORDENS SKABER

Tre syn på skabelse og videnskab af Andreas Østergaard Jacobsen

Hvornår og hvordan blev alting til? Få spørgsmål har som dette været med til at sætte skel mellem ateister og troende. Men også internt blandt kristne kan man møde flere forskellige opfattelser af, hvordan spørgsmålet skal besvares – også selvom man er enige om, at Gud er altings ophav.

I denne bog bliver tre forskellige syn på forholdet mellem skabelse og naturvidenskab

præsenteret: ungjordskreationisme, gammeljordskreationisme og evolutionær skabelse. Hver position bliver udfordret af repræsentanter for de to andre syn. Det er der kommet en spændende og tankevækkende samtale ud af.

FRA BOGENS EFTERORD AF PETER ØHRSTRØM

Denne bog betoner betydningen af samtalen mellem kristne, som ønsker at argumentere for den opfattelse, at kristen skabelsestro er fuldt forenelig med god, moderne praksis inden for naturvidenskaberne. Når denne samtale lykkes, vil den give den enkelte deltager i samtalen tid til at gennemtænke sin position og måske endda villighed til at justere det, som efter en nærmere videnskabelig og teologisk undersøgelse ses ikke at holde. Desuden vil den vellykkede samtale kunne styrke mulighederne for at svare på de angreb på kristen skabelsestro, som jævnligt dukker op.



Vi anbefaler...



KB er en utrolig talentfuld amerikansk musiker, og hans seneste album "To His Glory II" er intet mindre end et musikalsk mesterværk. Albummet er fyldt med dybe tekster, smukke melodier og en utrolig energi, der strømmer gennem hver eneste sang. KB formår virkelig at gribe lytteren med sin lidenskab og autenticitet. Han bruger sin musik som et redskab til at formidle vigtige budskaber om tro, håb og kærlighed. Hans evne til at blande forskellige musikgenrer, fra hip-hop til gospel, er bemærkelsesværdig, og det giver albummet en unik lyd, der appellerer til et bredt publikum. Jeg kan varmt anbefale "To His Glory II" til alle musikelskere derude. Det er et album, der vil inspirere, opmuntre og glæde dig med sin fantastiske musikalske kreativitet. KB har virkelig leveret et mesterværk, der fortjener al den ros, det kan få.



HØST - ET SYMBOL PÅ GUDS OVERFLOD OG OMSORG



Maria Frandsen

Søndag d. 3. september, til den årlige høstgudstjeneste, talte Charliy Stephansen om taksigelighed og høst. To centrale begreber i kristendommen, som findes i hele Bibelen. De påminder os om vores forpligtelse til at ære Guds gaver, dele vores velsignelser, være omsorgsfulde overfor andre og hjælpe dem i nød.

I Galaterbrevet 6:9 står der: "Lad os ikke blive trætte af at gøre det gode, for i den rette tid skal vi høste, hvis vi ikke giver op." Dette vers opmuntrer os til at forblive tro mod vores kristne værdier og fortsætte med at vise kærlighed og hjælpe vores medmennesker, selv når det er svært. Høsttidspunktet minder os om, at Gud belønner vores trofasthed og giver os hvad vi har brug for.

Taksigelighed er hjertets svar på Guds uendelige godhed, nåde og kærlighed. Det kristne syn opfordrer os til at være taknemmelige for hver eneste velsignelse, store eller små. I 1. Thessalonikerbrev 5:18 står der: "Tak i alle forhold, for dette er Guds vilje med hensyn til jer i Kristus Jesus." Dette vers minder os om, at uanset hvilke udfordringer vi står over for, kan vi altid finde noget at være taknemmelige for.

Den kristne tro lærer os at leve i kærlighed og ydmyghed samt se Guds velsignelser i vores daglige liv.



JULEN I VESTERMARSKIRKEN

Mandag d. 27/11 kl. 18.00
Mandagsspising - julemiddag "med det hele"

Torsdag d. 7/12 kl. 19.30
Julekoncert med koret Go Vocal

Fredag d. 8/12 kl. 17.00
Christmas Fun

Søndag d. 10/12 kl. 15.00
Syng julen ind

Søndag d. 17/12 kl. 19.00
De 9 læsninger med
Gospel by Choise

Søndag d. 24/12 kl. 15.00
Julegudstjeneste

Tirsdag d. 26/12 kl. 11.00
Hollandsk julegudstjeneste

Søndag d. 31/12 kl. 15.00
Nytårgudstjeneste

MISSIONSDRYP

THAILAND OG MYANMAR

Fredens Stemme er en røst i samfundet

Mange millioner har hver dag mulighed for at høre en af Fredens Stemmes radioproduktioner.

De lægges op i 'skyen' og kan tages ned af de godt 150 lokale radiostationer der er godkendt som brugere. Mere end 3/4 af Thailands befolkning på godt 70 mio. har mulighed for at lytte til programmerne fra én af de 150 godkendte lokale radiostationer. Lige nu boomer det med produktioner til de sociale medier. I virkeligheden bliver det uden tvivl fremtiden for vores medicenter.



Fængselsmissionen

Den afgørende nyhed angående vores fængselsmission er, at Somwang er flyttet hjem til Gud. Historien om den mand, der, mens han var i fængslet hørte Fredens Stemmes udsendelser, er helt enestående. Der er flere initiativer på vej fra Fredens Stemme til ikke blot at fortsætte denne indsats men også at udvide den.

Forfølgelse

Det militante styre i Myanmar/Burma, der overtog magten i februar 2021 har den dagsorden at ensrette samfundet, så alle indretter sig på at være burmanere med buddhisme som den anerkendte religion.

Dermed forsøger de at fortrænge alle, der hører til de store befolkningsgrupper, som Shanfolket, Karénerne, Chinfolet, og mange flere. Disse folkestammer tæller hver især adskillige millioner, der har deres egen historie, kultur og sprog. De ønsker, at landet skal være en union med plads til de forskellige grupperinger. Militærstyret vil det anderledes.

Flygtningelejren

Derfor er hverdagen igen, at landsbyer blandt de uønskede folkegrupper bombes og brændes af - uden nåde. Og derfor er flygtningestrømmen igen tiltaget. Også til den lejr, vi har arbejdet i, Mae La, i ca. 30 år. Vi hjælper så meget vi kan med penge til de mest basale nødvendigheder, og med støtte til den fireårige bibelskole med 450 elever.

Vi er også aktive som støtte og forbedere på det nye seminarium uden for lejren, der optager elever, der tænker at vende tilbage til



Myanmar for at rejse skoler og menigheder og være den drivende kraft i de små landsbyer. Dette seminarium har for tiden 40 elever.

Myanmar

Inde i Myanmar er vores indsats omfattende takket være støtte fra den danske stat. Blandt vores opgaver er at sørge for retsstøtte til børn, unge piger og kvinder der har været udsat for vold og voldtægter.



10 gange om året udkommer EFTERTRYK, Evangelisk Frikirke Danmarks blad, med beretninger fra menighederne rundt i landet samt nyheder og beretninger fra det store missionsarbejde. Find det på evangeliskfrikirke.dk/dokumenter hvor du også kan tilmelde dig bladet i elektronisk form.

MENIGHEDS WEEKEND

REVIEW

Der er efterhånden god tradition for at Vestermarkskirken tager på menighedsweekend, og det er der god grund til. Når man tager væk fra sine normale rammer og har god tid sammen gør det noget godt for fællesskabet.

I år fortsatte vi traditionen med en tur til Sydvestjyllands Efterskole i Bramming. Her har vi før været og de flotte bygninger i smukke omgivelser kombineret med godt vejr var en perfekt ramme for weekenden. Ca. 100 deltagere var med til at give weekenden indhold og fællesskab.



Vi havde besøg af Camilla Westen der fredag aften og lørdag formiddag underviste i weekendens tema: Livgivende nærvær. Undervisningen blev krydret med praktiske øvelser til illustration af pointerne.



Vi er nok en lidt forkælet menighed! Der er tilpas mange mennesker med flair for at organisere spændende aktiviteter og samtidig kender værdien af et veldækket bord. Tak til alle jer som gav en hånd med, så det var muligt at

nyde god mad, underholdning og afslappet fællesskab med mening og kant. Jeg nød hver en samtale jeg havde i "Anders And Tiden", som også var afsat - det var jo fællesskab som var temaet.

Personligt var jeg lidt optaget af lørdag aften, som skulle være en café-aften med forskellige indslag fra deltagerne. Allerførst: Tak for at teste min tålmodighed/tro på at det var en god idé...

Lørdag morgen så det ud til at blive en fiasko af format, da præcis 0 (nul) deltagere havde meldt sig. I løbet af dagen kom folk pludselig ud af busken og jeg endte med at takke "nej" til indslag da vi risikerede aftenen blev for lang... Vi blev underholdt med alt fra gamle spejdersketches á la "Bagskærmen rasler", historier, en trommesolo til blomsterbinderi.



Tak til alle deltagere for en fantastisk weekend. Den bedste vi til dato har haft! (Citat min kone...)



Vestermarkskirken
- sammen på vej

"Siden sidst..."

